

JEN-977
BOX 5
PACKET 38

MÖLLER, J. RAVNKILDE
1899-1964

Pastor J. Ravnkilde Møller
UDVANDRETSKÆBNER

HAN SØGTE, HAN FANDT, OG HAN HJALP ANDRE

I den store udvandringstid, da så mange unge danske kom til Canada, udførte pastor J. Ravnkilde Møller et stort arbejde, først i Østcanada og senere i Alberta. Efter mange års åndelig søgen havde han selv fundet fast grund under fødderne, og derfor kunne han hjælpe andre med sit friske, smittende, glade sind og med sin klare og afgjorte forkyndelse.

Han blev født 1899 i Haverslev i Aalborg stift. Hans fader var snedkermester. Indre Missions første møder på egnen blev holdt i hans værksted. Ved disse møder og under påvirkning fra forældrene, der var afgjort troende mennesker, kom drengen tidligt til at tumle med store spørgsmål. Så langt tilbage har kunne huske, var det hans lyst at blive præst, men han følte, at han ikke havde fred med Gud Uden at betro sig til nogen kæmpede han gennem mange år med spørgsmålet: Hvordan skal jeg blive omvendt?

Efter at have stået i lære i fire år hos sin fader tog han et to-årigt kursus på Haslev Håndværker-Højskole. Men to store spørgsmål lå stadig tungt på hans sind: Hvordan kan jeg få fred med Gud? Og hvordan kan jeg komme til at tjene ham, enten som præst eller som missionær blandt hedninger?

For at skaffe penge til en uddannelse tog han til Sverige og Norge, hvor en håndværker den gang kunne få højere løn end i Danmark. I Norge var han døden nær. Sammen med en anden tømrersvend arbejdede han på et højt stillads og var herlige ved at miste fodfæste, men en

der hans praktiske ledelse byggede deres egen bus. Den blev brugt i mange år både på sangskoleture og ved mange andre ejligheder. Han hjalp også Dana til at vinde adskillige fodboldkampe. Ganske vist lærte han aldrig helt spillets finesser, men bomstærk, som han var, var der næsten ingen, der kunne modstå ham.

Det var hans agt at blive missionær i Indien, men han betroede mig, at nogle artikler, jeg havde skrevet i "Luthersk Ugeblad," havde givet ham lyst til i stedet at optage en gerning blandt danske udvandrere i Canada.

I 1930 blev han da sendt til Søprovinserne i Østcanada, og det følgende år blev han ordineret som rejsepræst i dette område, med bopæl i St. John, New Brunswick. 1930-32 var han også forstander for den danske folkehøjskole i Ny Danmark, N.B. Hans utroligt store arbejdssevne, hans poetiske indstilling og hans frejdige sind blev påskønnet af både unge og ældre.

Det var mig en stor glæde, at han i 1935 blev kaldet til at være min eftermand, som præst for den ældste danske menighed i Canada, Dickson, Alberta. Kirken blev snart for lille og blev udvidet under Ravnkilde Møllers ledelse, idet han jo var fagmand. Tillige udførte han et fortrinligt arbejde som redaktør af "Kirken og Hjemmet," sekre-

tær for Vestcanada kredsen, sekretær for sommerlejren ved Sylvan søen og som bestyrelsesmedlem for bibelskolen i Camrose.

I 1939 besluttede han sig til at vende tilbage til Danmark, hvor han helt kunne bruge det sprog, som var hans hjertesprog. Det var et stort tab for os herovre, at han forlod os, men han fik en rig gerning at udføre i sit fædreland.

Han blev sognepræst i Byrum på Læsø, hvor han blev meget afholdt. Han blev her resten af sit liv, skønt der kom mange opfordringer til at flytte. Han blev forunderligt rigt velsignet af Gud til at hjælpe mennesker til at finde fred med Gud. I adskillige år var han en meget brugt vækkelsesprædikant over hele Danmark.

Sidste gang, jeg så ham, var ved et dansk-amerikansk stævne i Taars i Vendsyssel i 1959. Af de mange indbydelser i Danmark til at tale, som jeg var nød til at afslå, var der ingen, jeg hellere ville have modtaget end hans til at komme til Læsø. Og nu skal jeg aldrig se ham mere her på Jord. Han døde d. 22. januar 1964. Jeg ved, at vi er mange, som takker Gud for, hvad han gav os gennem denne uforglemmelige glade tjener.

Paul C. Nyholm,

BARE EN BØF

— Jeg vil gerne have en bøf, sagde gæsten til tjeneren.

— Så gerne, skal det være en dansk, en engelsk eller en fransk bøf?

— Det er lige meget, jeg skal alligevel ikke snakke med den!



Harold Hillberg

G. Hilmer Lundbeck, New York direktør for Svenska Amerika Linien bekendtgør udnævnelsen af Harold Hillberg til salgsrepræsentant i passagerafdelingen for U.S.A. og Canada.

Hr. Hillberg var tidligere salgsrepræsentant for Svenska Amerika Linien på Amerikas vestkyst og før denne post var han liniens distriktsdirektør for San Francisco og Los Angeles. I sin nye stilling vil Hillberg være forbindelsesled mellem Svenska Amerika Linien og rejseagenter i U.S.A. og Canada. Hr. Hillberg er født i Chicago og begyndte sin karriere på liniens kontor i Chicago.

Hvad er sagtomdighed andet end at bære sin tunge byrde let, ligesom utålmodighed og vrantenhed er at bære den lette byrde tungt. Søren Kirkegård,

Til sidste dråbe

Det var på den hyggelige café i Paris. En mere end velvoksen, ung mand kom ind, satte sig og bestilte:

— En lemonsquash.

Tjeneren kom med sagerne, men den unge mand afviste med foragt citronpresseren.

— Det klarer jeg selv.

Og da han klemte citronen, strømede da også saften overdådigt ud af den.

Han så sig stolt omkring.

— Jeg tør vædde 100 franc, sagde han, på at ingen af jer kan få en dråbe mere ud af den citron.

Tavshed — til en lille, spinkel mand meldte sig.

Han greb citronen, trykkede til, og der kom ikke en enkelt dråbe ud af den — nej, to — tre en hel lille stråle.

Den unge mand så måbende på ham.

— Hvor i alverden har De fået de kræfter fra? Hvad er De, min herre.

Vinderen bukkede let:

— **Ansæt i skattevæsnet.**

— Jeg hører, at Hans og Lise er blevet skilt efter 25 års ægteskab.

— Ja, — de kunne ikke finde mere at skændes om!

Lad vær' at gå og spekulere over, at du er ved at blive en gammel og glemsom person. Lev livet, mens du har det. Bagefter er det li'som for sent.

Osvald Helmuth.

Bliv medlem af Pioneerfamilien

Plan Your Vacation Now

Norge, hvor en håndværker den gang kunne få højere løn end i Danmark. I Norge var han døden nær. Sammen med en anden tømrersvend arbejdede han på et højt stillads og var her lige ved at miste fodfæste, men en af hans arbejdsfæller greb ham i sidste øjeblik og forhindrede ham fra at falde ned, netop som det sortnede for Ravnkilde, og han udstødte en ed. Han følte, at han ville være gået fortabt, hvis ikke en udrakt hånd fra Gud selv havde holdt ham tilbage.

Han besluttede nu at rejse hjem til Danmark med det fortsæt at få åndelig fast grund at leve på - eller også rejse langt bort, f. eks. til Australien - og en dag købte han billet til denne fjerne verdensdel, men der var noget, der holdt ham tilbage fra at rejse.

Efter mange års hårde kampe og stadig søgen fik han endelig megen hjælp ved at læse Skovgaard-Petersens bog "Troens Hemmelighed," og kort efter nåede han under en vækkelsesuge til fuld vished, fred og glæde.

Samme år begyndte han at forberede sig til at blive en ordets tjener. Han tog præliminæreksamen og forsatte på Indre Missions skole i Rønede med forredelse til studentereksamen. Imidlertid kom den tanke til ham, at det ville være godt at få en uddannelse i udlandet, som en overgang til at optage en gerning på en missionsmark. I 1926 blev han optaget på den forenede Kirkes skole i Blair, Nebraska, og fire år efter bestod han afgangseksamen fra præsteskolen her. Under opholdet i Blair gjorde han et stort arbejde for studenternes danske literære forening og for Dana sangkoret. Da det kneb med at finansiere korture, tog han initiativ til, at nogle studenter un-

"Kirken og Hjemmet," sekre. | alligevel ikke snakke med den! | de tungt.

Søren Kirkegård, | Bliv medlem af Pioneerfamilien

Plan Your Vacation Now

and take one of these delightful cruises on the

GRIPSHOLM or KUNGSHOLM

(631 feet; 23,190 gross tons)

(600 feet; 21,164 gross tons)

BOTH SHIPS AIR-CONDITIONED AND STABILIZED FOR SMOOTHER SAILING

Enjoy all the big-ship advantages of the world famous GRIPSHOLM and KUNGSHOLM — designed for the ultimate in luxurious cruising — on these short, delightful voyages to the West Indies. All rooms are outside with private bath or shower and bedside telephone. The wide sport and play decks invite gay activities or sheer relaxation in the sun, and the spacious lounges, intimate cafes, swimming pools, gymnasium and motion picture theatres offer settings for delightfully varied entertainment. Service and cuisine are, of course, in the unsurpassed Swedish American Line tradition.

Above all, the GRIPSHOLM and KUNGSHOLM are "happy ships" with an atmosphere of friendliness and hospitality which has long been the trademark of Swedish American Line.

DANISH CRUISE PARTY

on the KUNGSHOLM from New York, September 30, 1964. Nine days—rates from \$255. A sun blessed cruise especially for Danish Americans and their friends. Calling at San Juan, Puerto Rico; St. John and St. Thomas in the Virgin Islands.

OTHER WEST INDIES CRUISES

... on which you will also find congenial groups of Danish Americans:

OCTOBER 10, 1964 KUNGSHOLM 13 DAYS RATES FROM \$365
St. Thomas, Virgin Islands; Bridgetown, Barbados; Curacao, Netherlands Antilles; Montego Bay, Jamaica.

OCTOBER 24, 1964 KUNGSHOLM 9 DAYS RATES FROM \$255
San Juan, Puerto Rico; St. John and St. Thomas, Virgin Islands.

NOVEMBER 4, 1964 KUNGSHOLM 12 DAYS RATES FROM \$340
St. Thomas, Virgin Islands; Fort de France, Martinique; Port of Spain, Trinidad; Bridgetown, Barbados; Pointe-à-Pitre, Guadeloupe.

NOVEMBER 17, 1964 KUNGSHOLM 13 DAYS RATES FROM \$390
Frederiksted, St. Croix, Virgin Islands; Fort de France, Martinique; Bridgetown, Barbados; Port of Spain, Trinidad; Kingstown, St. Vincent; St. Thomas, Virgin Islands.

DECEMBER 19, 1964 GRIPSHOLM 16 DAYS RATES FROM \$525
St. Thomas, Virgin Islands; Fort de France, Martinique; Bridgetown, Barbados; Port of Spain, Trinidad; La Guaira, Venezuela; Curacao, Netherlands Antilles; Montego Bay, Jamaica; Nassau, Bahamas.

JANUARY 6, 1965 GRIPSHOLM 14 DAYS RATES FROM \$430
Frederiksted, St. Croix, Virgin Islands; Fort de France, Martinique; Bridgetown, Barbados; Port of Spain, Trinidad; Kingstown, St. Vincent; Roseau, Dominica; St. Thomas, Virgin Islands.

JANUARY 22, 1965 GRIPSHOLM 15 DAYS RATES FROM \$490
St. Thomas, Virgin Islands; Fort de France, Martinique; Bridgetown, Barbados; Port of Spain, Trinidad; La Guaira, Venezuela; Curacao, Netherlands Antilles; Montego Bay, Jamaica.



MAKE YOUR VACATION ADDRESS THE GRIPSHOLM OR KUNGSHOLM

For information see your travel agent or

Swedish American Line

THE WHITE VIKING FLEET

181 NORTH MICHIGAN AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS